

Een van mijn liefste boeken
gaat over Haarlem.

Nou nee, niet over Haarlem,
maar de roman speelt zich er af

Het verhaal begint vlakbij, hier
op de Grote Markt, waar
Archibald Strohalm voor het
raam staat, uitkijkend
over ons stadsplein.

Daar geeft Oude Opa met zijn
kleinzoon Theodoor een
poppenkastvoorstelling
die Strohalm veel te ver gaat

Het wordt ruzie en
de overspannen Archibald
zoekt na verloop van tijd
zijn heil in de Haarlemmerhout
waar hij een zekere Frets ontmoet
die achteruit loopt als zijn naam...
'Frets' is 'sterf' als je het draait.

Daarom staat hij tegelijkertijd
voor het hedendaagse leven
en de verleden geschiedenis

Terugzien kun je niet
als er geen heden en geen toekomst is
de werkelijkheid leeft zelfs
in Mulisch' Haarlem
elke dag zijn eigen leven

Al meer dan 767 jaar
een mooi cultuurgegeven
nou ja, hoe zeg je dat:
in onze mooie Spaarnestad
'Wie wat bewaart, heeft wat!'
heet het in onze erfgoed-educatie
in samenwerking met Bavo, bieb,
musea en nog zo wat organisaties
in het vlak waar Haarlem historisch
door geworden is wat Haarlems is
eigentijds, springlevend
met onze eigen Jonge Muggen
die inmiddels in de Vereniging
ook alweer tien jaar bestaan
Soms zijn we een tikje eigenwijs

bijna de halve stadshistorie
is hier feitelijk nooit geschied

Geen enk'le reden tot verdriet
al wordt het soms wel erg grijs
want wie verkoopt er nou een mooi gebouw
als Nieuwe Grachts Bisschoppelijk Paleis
daar krijgt een Mug bijkans een Punthoofd van

Gelukkig blijven we aan Haarlem werken
't zij aan de toekomst, 't zij aan de herinnering
Eind deze maand doen kinderen uit groep 8
hun eerste schuchtere schreden op het pad
van Stappen in de Stad waar drukker
Enschedé & Zn hier in de Hoofdwacht met
een zomerepositie hoopt te vieren dat
driehonderdtien jaar lang door hen
in Haarlem wordt gedrukt

Het is Loutje ten langen leste toch gelukt
van een enkele letter in het zand
tot het dagelijks stedse nieuws
in 's werelds oudste krant
en alle jaren weer
het teruggeblikte Haarlems wedervaren
in ons eigenst dierbaar jaarboek
waar het wel en wee der stad in staat
die ons zielsveel ter harte gaat

Tweeduizendtwaalf was een bewogen jaar
waarin we als Vereniging ons dierbaar erelid
Ab van der Steur verloren hebben
incluis zijn eruditie en ervaring
een Haarlemmer in hart en nieren
haast uit zijn eigen Hout gesneden
die alles wist van stads verleden

Een nieuw jaar wacht de Spaarne-stedelingen
De Historische Vereniging Haarlem
maakt zich op voor morgen
wat de toekomst in 2013 brengen zal
ligt daarin vooralsnog goeddeels verborgen.

NG, 6 januari 2013
Vereniging Haarlem
Hoofdwacht